

Samtal med två mormonmissionärer

Av Dean Helland

Lördagen den elfte mars 2006, cirka klockan elva på morgonen, knackade det på dörren, och när jag öppnade den stod två mormonmissionärer på tröskeln. Jag blev överlycklig att få tillfälle att vittna för dess två män, så jag öppnade dörren och bjöd dem att stiga in i mitt vardagsrum, lät de sätta sig i ena soffan medan jag satte mig i den andra, och bad dem fortsätta med vad de hade att säga.

Äldste White och äldste Smith frågade om vi kunde börja med bön. Jag sa: "Naturligvis!"

Medan äldste White korsade sina armar i typisk mormon-bönestil, noterade jag till min förvåning att äldste Smith inte gjorde det. Det blev en kort men passande bön, följd av äldste Whites uttalande att de var där för framlägga Jesus Kristus evangelium, hur vår himmelske Fader älskade oss, och hur viktiga våra familjer är. Han frågade om min egen religiösa tillhörighet, och jag berättade för honom att jag var en pånyttfödd kristen, medlem av Evangelistic Temple i Tulsa, Oklahoma, en församling som tillhör Pingstsamfundets helighetsrörelse (eng: Pentecostal Holiness denomination).

Han sa att han var säker på att vi var överens om vår himmelske Faders kärlek, och att Han har sänt sin Son, Jesus Kristus, till jorden för att dö för våra synder, och den helige Ande som ska leda oss och vara med oss under vårt liv på jorden. Jag sa att jag kunde hålla med honom med undantag av den sexuella betydelsen mormoner lär ut gällande termen "himmelske Fader".

"Hur tror du Gud skapade Skapelsen då?" undrade han.

"Genom kraften i Hans Ord," svarade jag.¹

Han kom av sig lite grann, men jag fortsatte. Muslimerna anklagar kristna för att tro att Gud Fadern hade sex med Maria, Jesu moder. Naturligtvis är detta nonsens, men Joseph Smith var, enligt sina grannar, en beundrare av Koranen innan han skapade Mormons bok. Och Joseph Smith tog många saker från Islam när han startade sin nya religion mormonism.²

"Jag har hört sägas från nåt håll att Gud, vår himmelske Fader hade sex med Maria," sa han, något chockat.

”Ja,” fortsatte jag. ”Och det är vad Brigham Young undervisade; att ”Elohim” kom till jorden och hade sexuellt umgänge med Maria för att skapa en jordisk kropp åt Jesus här på jorden.” 3

Den unge mannen fortsatte att tala om vikten av profeter. Han sa att Adam själv var en profet, att Gud har talat till mänskligheten genom världens historia, och att gamla testamentet är fullt av profeter. Han läste Amos 3:7, ”Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.” Sedan berättade han hur Gud har satt profeter i församlingen idag för att leda församlingen och för att tala till Guds folk.

”Jag håller med om,” sa jag, ”att Gud har satt profeter i församlingen för i apostlagärningarna fanns det profeter i församlingen.⁴ Men trots det var de inte församlingen huvud. I 1 Korinterbrevet 12:28 står det, ”Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar,” etc.

”Ja,” sa äldste White, ”Jag läste just det häromdagen. Men jag tror att du håller med om att Gud gav Petrus en speciell position i församlingen. I Matteus 16:18 säger Jesus till honom, ’Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling.’ Och i vers 10 säger han till Petrus, ”Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.”

”Det stämmer!” sa jag. ”Petrus predikade sin första predikan för judarna på pingstdagen, och i Kornelius’ hus predikade han sin första predikan för hedningarna. Han hade med säkerhet nycklarna till riket! Dock måste man läsa hela texten för att förstå betydelsen. Du kommer till samma slutsats från de här verserna som Romersk-katolska kyrkan när de talar om Petrus som den första påven!”

Om man läser hela sammanhanget ser man att Jesus ställde frågan: ”Vem säger folket att Människosonen är?” Efter några spekulativa svar frågade Jesus: ”Och ni, vem säger ni att jag är?” Det fortsätter:

16. Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." 17. Jesus sade till honom: "Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen.

18. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den." (Matteus 16:13-18)

Jag fortsatte, "Jesus Kristus själv är hörnstenen i församlingen. Apostlarnas undervisning och tro tjänar som grunden för församlingen. Den undervisningen och tron innefattas i nya testamentet. Jesus använde Petrus' namn Petros, vilket i grekiskan betyder "ett stycke sten" för att illustrera petra, eller "massiv sten, som församlingen är byggd på. Den massiva stenen är uppenbarelsen från Gud att Jesus Kristus verkligen var sänd från Gud för världens frälsning! Detta har relations-mening, inte sexuell mening! Och det är tro som Petrus' tro, nämligen den gudomliga uppenbarelsen om vem Kristus är, som gör det möjligt för människor att komma in i Guds rike!

"Ja, man måste ha en uppenbarelse från Gud," sa äldste White. "Så då håller du med om att det finns apostlar."

"Ja, jag håller med om att apostlar lade grunden för församlingen," sa jag. "Några av böckerna i nya testamentet skrevs av apostlarna. De andra skrevs av män vars tjänst och undervisning hade godkänts av dem som gällande, och det är därför vi idag accepterar nya testamentet som Guds ord. Och jag tror att det finns apostolisk tjänst idag, men inte på samma nivå som de ursprungliga tolv apostlarnas. Deras tjänst var helt unik, De var ögonvittnen till Kristus' jordiska tjänst.

"Enligt Apostlagärningarna 1," fortsatte jag, "sa de andra apostlarna att den som skulle ersätta Judas Iskariot, som föll från sin position som apostel, måste vara någon som hade varit ögonvittne till Jesus Kristus' tjänst från hans dop av Johannes Döparen till tiden han steg upp till himlen efter sin uppståndelse. (Apostlagärningarna 1:21-22) Även aposteln Paulus kunde inte uppfylla det kravet! Och i Uppenbarelseboken 21:14 läser vi att namnen på dessa tolv apostlar är skrivna på de tolv grundstenarna av det nya Jerusalem!"

"Så du ser," fortsatte jag, "att de tolv apostlarna som följde Jesus fullbordade sitt uppdrag. De lade grunden för församlingen och lämnade efter sig en äkta, inspirerad guide i form av nya testamentet."

"Ja, lammets apostlar var mycket speciella," fortsatte äldste White. "Men dagen kom när apostlarna blev utstötta av människorna. Jesus sa till dem, 'den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud.' (Johannes 16:2) Så tiden kom när apostlarna blev utstötta och dödade, och församlingen försvann från jordens yta. Då gick världen in i en period av mörker, känt som Medeltiden. Det var inte förrän 1820 som församlingen återupprättades på jorden genom Joseph Smith."

"Ett ögonblick," genmälde jag. "Jesus sa 'på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.' Menar du att efter apostlarnas död hade ingen en rätt

relation med Gud förrän Joseph Smiths tidsålder? Tror du då att under alla de åren hade helvetets portar makt över församlingen? Det stämmer inte med vad Jesus sa i Bibeln! Du behöver läsa Fox's Book of Martyrs."

"Nåväl, låt oss fortsätta," sa äldste White. "Jag låter min partner ta över härifrån."

I det ögonblicket citerade äldste Smith från minnet en historia berättad av Joseph Smith om hur han såg ett ljus sänka sig över honom medan han bad i skogen och två identiska gestalter uppenbarade sig. Den ena pekade på den andre och kunngjorde att han var hans son, alltså såg Joseph Smith både Fadern och Sonen.

"Men det är omöjligt!" utropade jag. "Bibeln är mycket tydlig med att Fadern är en ande, är osynlig och har aldrig setts av någon!"⁵

"Men Moses såg Gud!" sa han.

"Moses tilläts bara se delar av Guds rygg när Han passerade," påpekade jag.⁶ "Om det är allt Han kunde visa Moses, kunde han med all säkerhet inte dyka upp i full skepnad inför Joseph Smith! Jag tror att det faktiskt var Jesus Kristus i sitt preexisterande tillstånd som utgjorde gamla testamentets Gudsframträdanden. Det är den enda sannolika förklaringen när man betänker att Fadern är osynlig och inte har skådats av någon människa någonsin, som nya testamentet tydligt lär oss.

Vid den här punkten antog äldste Smith en romantisk, glasaktig blick och började ge sitt vittnesbörd om hur Joseph Smith was en sann Gudsprofet och hur Mormon bok hade blivit översatt av Guds kraft.

"Hur kan Mormon bok ha blivit översatt av Guds kraft när mormonkyrkan själv har varit tvungen att göra omkring fyra tusen ändringar i den?" frågade jag.⁷

"De är bara grammatiska ändringar, inte ändringar i läran," svarade de.

"Nej, det är ändringar i läran också!" insisterade jag. "1981 ändrade mormonkyrkan ett ord i Nephi 30:6: ordet 'vit' ändrades till 'ren' när det syftade på hudförbannelsen som togs bort från Lamanites. Fram tills dess hade mormonkyrkans officiella doktrin varit att indianer som trodde på mormons bok skulle bli av med förbannelsen i deras hud och bli vita. Detta hände genom Mormon bok

när indianerna konverterade till tro på Kristus,⁸ men trots att det var utlovat i den versen hände det inte från tiden då mormons bok publicerades 1830 fram till 1981. Så sent som 1960 hävdade mormonprofeten Spencer W. Kimball under LDS generalkonferens att varje gång han besökte indianer som blivit omvända, var de vitare.⁹ Men slutligen ändrade de ordet i Mormon bok och även sin lära om att indianer skulle bli vitare. Kyrkans talesman Jerry P. Cahill bekräftade ändringen i läran till Associated Press.¹⁰

”Ni förstår,” sa jag, ”mormonkyrkan är faktiskt en rasistisk organisation. Det undervisas officiellt att en dag kommer de andra raserna mista förbannelsen på sin hud och bli vita.” (se Jacob 3:8 i Mormon bok) I själva verket är den sanna läran om raserna inte undervisad öppet. Först 1978 tilläts den afrikanska rasen delta i mormons prästerskap, men inte ens då ändrades läran om borttagandet av deras förbannelse. Det är som det alltid har varit – att alla Abels barn först måste uppstå och få sin belöning innan den afrikanska rasen blir av med sin förbannelse.¹¹

Vid det här laget var de två mormonmissionärernas bestörtning för stor att dölja.

”Jag trodde själv en gång på Mormon bok,” anförtrodde jag dem. ”Min familj sålde allt vi ägde i Missouri och åkte till Arizona för att predika evangeliet om Mormons bok till indianerna. (De kallas lamanites i mormons boks språk.) Vi berättade för dem att det fanns två stora löften för indianerna genom tro på Kristus genom Mormons bok: Det första var att de skulle mista förbannelsen på sin hud och bli vita och förtjusande. För det andra, vid en speciell tidpunkt skulle Jesus Kristus ge dem tillåtelse att förgöra alla otroende på den här kontinenten och få sitt land tillbaka.”

”Var står det?” frågade den ena äldste.

”På minst två ställen i Mormon bok: 3 Nephi 16 och 3 Nephi 21.”

Härefter lånade jag en Mormon bok från en av de unga männen och slog upp 3 Nephi 16 och läste följande ord som anses uttalade av Jesus Kristus på den amerikanska kontinenten direkt efter hans uppståndelse:

10. [...] På den dagen, då icke-judarna synda emot mitt evangelium [...] och förneka mitt evangelium i dess fullhet, se, så säger Fadern: Då skall jag taga mitt evangelium i dess fullhet ifrån dem.

11. Då skall jag komma ihåg mitt förbund, som jag har gjort med mitt folk, o Israels hus, och jag vill giva mitt evangelium till dem.

12. Och jag vill visa dig, o Israels hus, att icke-judarna icke skola hava makt över eder, utan jag vill komma ihåg mitt förbund med eder, o Israels hus, och I skolen få kunskap om mitt evangelium i dess fullhet.

13. Men om icke-judarna vilja omvända sig och vända sig till mig, säger Fadern, se, då skola de bliva räknade ibland mitt folk, o Israels hus!

14. Och jag skall icke låta mitt folk, som är av Israels hus, komma ibland dem och nedtrampa dem, säger Fadern.

15. Men om de icke vilja vända om till mig och hörsamma min röst, så skall jag låta dem, ja, jag skall låta mitt folk, o Israels hus, komma ibland dem och nedtrampa dem och de skola bliva som salt, vilket förlorat sin sälta, vilket därefter till intet annat duger än att kastas ut och trampas under mitt folks fötter, o Israels hus!

Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Så har Fadern befallt mig - att jag skulle giva detta folk detta land till arvedel. (kursiven är min)

"Hur gensvarade indianerna?" frågade de.

"Nja," sa jag, "de verkade föga imponerade av idén att deras hudfärg behövde ändras! Och när det kom till att få sitt land tillbaka pressade en av ledarna sin tumme ner i bordet och sa: 'Den vite mannen har oss under sin tumme och vi kommer aldrig ur hans grepp!' Jag såg denna konversation äga rum på Pima-indianernas reservat i Arizona som pojke."

"Men dessa var Jesu ord!" protesterade en av dem. "Det kommer verkligen att hända!"

"Nej," svarade jag. "Jesus sa aldrig det. Det är inte Bibelns Jesus!"

”Jag tvivlar på att ni känner till mycket om dessa saker,” sa jag. ”Ni är för unga att veta vilka ändringar som har ägt rum i mormonkyrkan. Jag tvivlar inte på er ärliga önskan att bli använda av Gud. Men ni vet inte mycket om vad er kyrka verkligen tror. För att lära känna dess verkliga doktriner måste man gå tillbaka och läsa de gamla mormonpredikningarna i Journal of Discourses. Mormondoktrinen är densamma då som nu, men med vissa modifikationer. Mormonkyrkan förväntar sig inte att dess medlemmar ska läsa dessa böcker. Faktiskt avskräcker den icke-mormoner som vill tala med mormoner från att hänvisa till dem. Den försöker begränsa trosdialoger enbart till dess officiella skrifter.”

”Emellertid, i sina egna undervisningsamlingar hänvisar mormonlärare ständigt till dem. Jag brukar se på mormonkanalen på satellit-TV, och de förklarar sina doktriner med ständiga hänvisningar till Journal of Discourses. Nej, jag kom till en punkt då jag insåg att det sanna evangeliet omfattas i sin fullhet i nya testamentet. Jag blev fullt övertygad om att jag kunde släppa alla Joseph Smiths uppenbarelser och ändå komma till himlen. Min tro på Jesus Kristus och hans undervisning är bevarad och tolkad i nya testamentet. Om Jesus Kristus frälser mig kan varken brist på tro på Joseph Smith eller på Mormons bok få mig att förlora min själ!

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. (1 Petrus brev 1:23)

Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. (Judas brev v 3).”

Nu var missionärerna rastlösa och ville gå, så jag frågade om det var något mer de ville säga. När de försökte bekräfta sin tro på Joseph Smith och Mormons bok, rättade jag dem sorgset.

”Nej, den Jesus ni talar om är inte Bibelns Jesus. Jag är ledsen, men ni undervisar vad nya testamentet beskriver i 2 Korinterbrevet 11:

Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.

13. Sådana som de är falska apostlar [...]och uppträder som Kristi apostlar.”

Vi avslutade med en kort bön som jag ledde, och jag bad för dem, att de verkligen skulle lära känna sanningen i evangeliet om Jesus Kristus och nå sann frälsning. Jag har tagit mig tid att skriva ner allt om deras besök i mitt hem för mina vänners skull, både mormoner och kristna. Min uppriktiga önskan är att Gud välsignar dig när du läser detta.

1 Hebreerbrevet 11:3, "Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt." 1 Mosebok, kapitel 1, säger gång på gång angående skapelsen, " Gud sa: "Varde... ljus, valv, land, jord, gräs, träd, ljus, levande varelser," etc., etc.

2 R. C. Evans, *Forty Years in the Mormon Church—Why I Left It* (1920, rpt., Independence, MO: Ex-RLDS for Jesus, n.d.), 32.

3 Mormonkyrkans officiella position; *Journal of Discourses*, vol. 8, page 115, 211.

4 Profeter identifierade i Apostlagärningarna inkluderar Agabus (11:27-28, 21:10-11) och evangelisten Filippus' döttrar (21:8-9).

5 Johannes 1:18; 4:24; Kolosserbrevet 1:15; 1 Timoteusbrevet 1:17

6 2 Mosebok 33:18-23

7 Tanner, Jerald & Sandra, *3,913 Changes in the Book of Mormon*, Utah Lighthouse Ministry: Salt Lake City, 1965.

8 Mormon bok, 1 Nephi 12:23,; 3 Nephi 2:15-16; Jacob 3:5-8

9 *Improvement Era*, 1960, p. 922-23.

10 *Salt Lake Tribune*, September 30, 1981.

11 Journal of Discourses, Vol. 2, p. 143; Vol. 7, p 290-291; Vol. 11, p. 272.

Du kan kontakta mig om du önskar göra det, på telefon +1-918-495 6772.

(Om du är intresserad att studera detta vidare, kan du se DNA-bevis online som visar att Mormon bok har fel när den hävdar att de amerikanska indianerna är israeliter. "DNA vs. The Book of Mormon" finns på [PRIVATE HREF="http://www.mormonchallenge.com/"](http://www.mormonchallenge.com/) **MACROBUTTON HtmlResAnchor** www.mormonchallenge.com.)